

SÅF sommarmöte i Dalsland

Igår var SÅF medlemmar och åkte ångslupen Hamfri i Håverud



Idag fortsätter vi till ångslupen Pröven, på Svensk-Norska gränsen i Kornsjön, samt till Halden och träbåtsfestivalen där.

God fortsättning på midsommaren!

Önskas alla SÅF-are

*Karl Anders*

Den 26 var det dags att ta ångslupen Pröven till Norge. Vad jag vet den enda ångbåt som går reguljär trafik mellan Sverige och Norge!

Pröven trafikerar gränssjön N. Kornsjö väster om Dals-Ed. En enormt vacker och trolsk sjö.



Kapten Per Lervik med "kone", tillika fyrmästare, bjöd på en underbar tur, med historieberättning och goda våfflor.







Gränsen till Norge passerades så många gånger att vi tappade räkningen, men var finns tullarna?



Tack alla ni som kom till sommarmötet på Baldersnäs i midsommarhelgen!

*Karl Anders*





Vill bara tacka för en kul helg, bifogar en bild på Svanen, tungt nedlastad med SÅF-medlemmar.

Martin

Hej!

Ja, det blev en trevlig helg trots att det inte kom dit fler ångbåtar. Vi fick en dos ånga varje dag med Svanen, Pröven och Hamfri. Lite fina träbåtar i Halden blev det också.

Dessutom mat och dryck av hög kvalitet.

Grillkvällen i Bränneriet var en trevlig upplevelse som Karl-Anders, Gunilla och Daniel anordnade. Tack för allt ni fixade!

De som inte åkte till Baldersnäs hade kanske också en bra helg men missade verkligt fina upplevelser. Får ni möjlighet en annan gång välj Baldernäs!

Jag och Maggan gjorde dessutom en tur med motorfartyget Storholmen på Dalslands kanal och med tåg på återresan till Håverud.

Mvh/Sven o Maggan